

Het Filosofisch Café Hoogeveen is een initiatief van een groep mensen in de regio Hoogeveen, die als doel hebben om belangstelling te kweken voor de filosofie, de kennis van de filosofie te vergroten en met behulp van de filosofie bewustzijn te ontwikkelen in onze samenleving. Daarbij wordt o.m. gebruik gemaakt van de volgende middelen / activiteiten:

- lezingen over filosofie, filosofen en aanverwante onderwerpen met de mogelijkheid om vragen te stellen en te discussiëren;
- cursussen over filosofie en over bekende en minder bekende filosofen.

De activiteiten vinden plaats in Hoogeveen of in de omgeving van Hoogeveen.

In het Filosofisch Café Hoogeveen is iedereen welkom die van luisteren, denken en praten houdt.

*U bent van harte uitgenodigd om elke laatste dinsdag van de maand uw geest te scherpen tijdens inleidingen en lezingen over bekende filosofen en interessante onderwerpen, waarbij er gelegenheid is van gedachten te wisselen.*

Heeft u ideeën, wensen of opmerkingen over het programma, dan horen wij dat graag!



Op de website [www.filosofischcafehoogeveen.nl](http://www.filosofischcafehoogeveen.nl) vindt u onder meer het programma van het lopende of komende seizoen, waar nodig met aanvullende informatie.

### **Werkgroep Filosofisch Café Hoogeveen**

De werkgroep Filosofisch Café Hoogeveen bestaat momenteel uit de volgende personen:

- **Yolande Cazemier;**
- **Alex van der Haar;**
- **Hans Haasjes;**
- **Jan Hendriks;**
- **Ernst Kuntz;**
- **Klaas Reenders;**
- **Anneke Tiessens.**

### **Bereikbaarheid**

De werkgroep is te bereiken via:

- **info@filosofischcafehoogeveen.nl** (email);
- **www.filosofischcafehoogeveen.nl** (website);
- **0528-27 28 99** (telefoon).



## **ZOMERCURSUS**

### **Filosofisch Café Hoogeveen**

#### **HET TIJDPERK VAN DE TOVENAARS. Heidegger, Cassirer, Wittgenstein en Benjamin**

De geschiedenis herhaalt zich, maar nooit op dezelfde wijze, zo luidt een bekend, maar tevens betwist adagium. Velen meenden en menen dat een terugblik op het verleden bevorderlijk kan zijn voor het duiden van de eigen tijd. Zo wordt door sommigen betoogd dat er overeenkomsten bestaan tussen de jaren '20 van de vorige eeuw en de huidige tijd, waaruit bovendien lering zou kunnen en moeten worden getrokken. Anderen benadrukken juist weer de opmerkelijke verschillen tussen beide periodes en waarschuwen voor overhaaste conclusies.

In 2018 verscheen een bijdrage aan dit debat in de vorm van een boeiende beschouwing van de hand van Wolfram Eilenberger, getiteld *Het tijdperk van de tovenaars*. In dit boek beschrijft hij de ontwikkelingen in de filosofie van een eeuw geleden en legt hij zich bovenal toe op het volgens hem cruciale decennium van 1919-1929. In dit tijdperk werden naar het oordeel van Eilenberger de fundamenten van het hedendaagse denken gelegd en de contouren van de huidige wereld bepaald. Hij richt zich daarbij bovendien op een viertal filosofen die gedurende deze jaren een doorslaggevende invloed zouden hebben



## HET TIJDPERK VAN DE TOVENAARS (vervolg)

uitgeoefend, namelijk Martin Heidegger, Ludwig Wittgenstein, Ernst Cassirer en Walter Benjamin. Alle vier schreven hun (eerste) hoofdwerken in de jaren '20 en zouden met hun originele en revolutionaire denkbeelden de koers van de moderne filosofie beslissend wijzigen. Een terugblik op hun ontwikkelingsgang en onderlinge discussies is volgens Eilenberger leerzaam voor het verkrijgen van beter inzicht in onszelf en de eigen tijd.

Tijdens twee inmiddels vertrouwde zomerse studiedagen te Oud Avereest gaan we ons nader verdiepen in de wijsgerige ideeën van de genoemde vier kopstukken, dit aan de hand van Eilenbergers bestseller *Het tijdperk van de tovenaars. Het grote decennium van de filosofie, 1919-1929* (Amsterdam: De Bezige Bij, 2018).

Daarbij zal bijzondere aandacht aan twee denkers worden besteed: Heidegger en Cassirer. De eerste wordt door velen beschouwd als de beroemdste filosoof van de twintigste eeuw, de tweede is bij het grote publiek minder bekend, maar was in zijn tijd een invloedrijk denker en ontvangt de laatste decennia toenemende aandacht.



Beiden hebben bovendien een vermaard debat met elkaar gevoerd te Davos in 1929 (het culminatiejaar van Eilenberger), waarin grote kwesties die ook raken aan hedendaagse vraagstukken en zorgen werden besproken.

Het is raadzaam, maar niet verplicht het boek van Eilenberger van tevoren te bestuderen. Naast toelichting en uitleg zal er bovendien ruime gelegenheid voor vragen en discussie zijn.

o-o-o-o-o

Drs. Arend Klaas Jagersma studeerde in 1994 cum laude af aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Hij is als onderzoeker en docent verbonden geweest aan de Faculteit der Wijsbegeerte van de Rijksuniversiteit Groningen. Hij is werkzaam als zelfstandig docent en verzorgt verder o.m. lezingen en cursussen over de (geschiedenis van de) filosofie.



## Cursusdata zomercursus:

De cursus wordt gegeven door drs. Arend Jagersma op **dinsdag 15** en **vrijdag 18 augustus 2023**.

## Dagindeling cursus:

13:00 uur: ontvangst en **start deel 1**

14:30 uur: *pauze (koffie en thee)*

15:00 uur: **start deel 2**

17:00 uur: *(plusminus) einde*

## Lokatie:



**Reestkerk**, Oud Avereest 5, 7707 PM **Balkbrug**

## Aanmelding:

Aanmelden vóór **8 augustus 2023**:

- bij voorkeur via het webformulier op de website (<http://www.filosofischcafehoogeveen.nl/cursussen.html>);
- via de email: [info@filosofischcafehoogeveen.nl](mailto:info@filosofischcafehoogeveen.nl) o.v.v. naam en aantal deelnemers.

## Kosten:

€ **80,00** voor de gehele cursus (incl. koffie/thee)