

CURSUS NAJAAR 2012

In het najaar van 2012 organiseert het Filosofisch Café Hoogeveen de cursus:

Authenticiteit en levenskunde ... in het licht van onze tijd

door dr. Jan Keij, filosoof te Ruinen

Authenticiteit is een thema dat al geregeld ter sprake kwam in verschillende cursussen, maar altijd maar even tussendoor, en dan ook nog in algemene bewoordingen benoemd. Deze cursus echter stelt authenticiteit centraal en werkt het begrip concreet uit voor het persoonlijke leven. Daarbij worden talrijke obstakels en valkuilen van vooral ook onze tijd geschetst, die de realisatie van 'echtheid' bemoeilijken of erger nog, doen mislukken. Mislukking is een risico, en een mogelijke ramp. Want, zegt Ortega y Gasset, in het falen van de zelfrealisatie ben je "een schim van jezelf, een vervallene", en als zodanig een "zelfmoordenaar die voortbestaat". Voor het bereiken en behouden van authenticiteit is, vanwege de vele obstructies, behalve levenskunde ook veel levenskunde vereist. Die levenskunde komt daarom ook uitgebreid aan bod.

De gang van de cursus is ongeveer als volgt:

- **Jean-Jacques Rousseau** over het evenwicht tussen eigenliefde en mededogen
- **Nietzsche** met zijn wil tot macht en het overstijgen daarvan in wat hij noemt "de schenkende deugd". Met daarbij een vleugje **Levinas**... om de "overeenkomst" tussen beide denkers te schetsen
- **René Girard** over de gangbare relatie tussen mensen als een relatie van rivaliteit, en hoe die te overwinnen in de geweldloze naastenliefde
- **Charles Taylor** en zijn visie op deze tijd als de mogelijkheid om hoog te stijgen (authenticiteit) en diep te vallen (platvloersheid), gekoppeld aan kritische kanttekeningen, onder andere van Ortega y Gasset
- **Levenskundige tips**, onder meer van Nietzsche, Wilhelm Schmid en Gerd Achenbach.

Cursusdata: **2, 9, 16 en 23 oktober en 6 november**

2012 (5 dinsdagavonden)

Plaats: Bibliotheek Hoogeveen
(Willemskade 27)

Tijd: 19:30 uur (start cursus)

Kosten: € 75,— voor de hele cursus
(excl. syllabus)

Voor aanmelding en/of meer informatie vooraf:

info@filosofischcafehoogeveen.nl



Filosofisch Café Hoogeveen

Programma najaar 2012



DENK mee & PRAAT mee



In het Filosofisch Café Hoogeveen is iedereen welkom die van denken en praten houdt.

U bent van harte uitgenodigd om elke laatste dinsdag van de maand uw geest te scherpen tijdens inleidingen en lezingen over bekende filosofen en interessante onderwerpen, waarbij er gelegenheid is van gedachten te wisselen.

Plaats:

Bibliotheek Hoogeveen (Willemskade 27)

Tijd:

Inloop: 19:00—19:30 uur

Aanvang: 19:30 uur

Entree:

€ 7,00 (incl. koffie/thee)

Meer informatie vindt u op www.filosofischcafehoogeveen.nl en kunt u per email aanvragen via info@filosofischcafehoogeveen.nl.

Leesgroepen

Het Filosofisch Café Hoogeveen organiseert ook leesgroepen. Informatie hierover vindt u op onze website.

De werkgroep Filosofisch Café Hoogeveen bestaat momenteel uit de volgende personen:

Klaas Reenders	voorzitter/penningmeester
Alex van der Haar	PR/werving sprekers
Hans Haasjes	verslagen besprekingen
Margreet Jongebreur	lid
Ernst Kuntz	website/email/adressenbestanden

Meer informatie:

Email:	info@filosofischcafehoogeveen.nl
Telefoon:	0528-272899
Website:	www.filosofischcafehoogeveen.nl

25 SEPTEMBER 2012 JE MOET JE LEVEN VERANDEREN

door *drs. Bert de Vries, filosoof*

Je moet je leven veranderen: het meest recente boek van Sloterdijk is een vuistdikke pil met een titel als een zelfhulpboek. De antropologische stelling van de Duitse filosoof is: de mens is een wezen dat zichzelf vormt. Dat is de basis van het succes van de menselijke soort, maar ook van zijn naderende ondergang. Kan de mens zijn bestaan veranderen voor het te laat is en zo ja: hoe? Voor Sloterdijk is geen enkele oplossing (zoals bijvoorbeeld eugenetica of andere vormen van antropotechniek) bij voorbaat taboe.



30 OKTOBER 2012 WE LEVEN IN INTERESSANTE TIJDEN

door *drs. Petra Bolhuis en drs. Theo Meereboer,*

"Moge u leven in interessante tijden" is naar verluidt een Chinese vervloeking. Vanavond willen we één aspect van onze interessante tijden er uit lichten en wel het gegeven dat we steeds meer als consument bestaan (ook van zorg, onderwijs, overheid, etc.). Zitten we met het consumenterschap in een nieuwe fase van burgerschap? Wat is het effect van de marktwerking die vooral vanuit de overheid wordt ingezet om onze individuele wensen te stroomlijnen en wellicht betaalbaar te houden. We laten vanavond zien waarom die oprukkende consument een bedreiging vormt voor de democratie en andere niet in geld uit te drukken menselijke waarden.



27 NOVEMBER 2012 HEBBEN MENSEN EEN VRIJE WIL?

door *dr. Jeroen J.A. Bartels, filosoof en oud-docent RUG*

Volgens sommige neurowetenschappers heeft ons bewustzijn wortels in de evolutie en vervult het een belangrijke functie in de ontplooiing van het menselijke leven: het vermogen een reactie *uit te stellen* en er over te *reflecteren*. Dit veronderstelt een vrije wil. In veel discussies lopen neurowetenschappelijke uitspraken en uitspraken van filosofische of levensbeschouwelijke aard die door geen enkel wetenschappelijk onderzoek worden onderbouwd, ongehinderd door elkaar. Ik betoog in mijn inleiding dat filosofie (aan de hand van Damasio en Spinoza) en neurowetenschappen niet zonder grote schade van elkaar gescheiden blijven en laat zien op welke specifieke punten hun samenwerking tot vruchtbaarder resultaten kan leiden.

