

Filosofisch Café Hoogeveen

Programma najaar 2017



**DENK mee
&
PRAAT mee**



U bent van harte uitgenodigd om elke laatste dinsdag van de maand uw geest te scherpert tijdens inleidingen over interessante filosofische onderwerpen, waarbij er gelegenheid is van gedachten te wisselen. Voor verdere verdieping van een filosofisch thema organiseren wij elk half jaar een (mini)kursus.

Plaats (lezingen):

Bibliotheek Hoogeveen, Willemskade 27, 7902 AV Hoogeveen

Tijd:

Inloop: 19:00 – 19:30 uur

Aanvang: 19:30 uur

Entrée: € 7,00 (incl. koffie/thee)

Werkgroep Filosofisch Café Hoogeveen



Alex van der Haar



Hans Haasjes



Jan Hendriks



Margreet Jongebreur



Ernst Kuntz



Klaas Reenders



Anneke Tiessens

Meer informatie:

Email: info@filosofischcafehoogeveen.nl

Telefoon: 0528 - 272899

Website: www.filosofischcafehoogeveen.nl

dinsdag 26 september 2017

Het belang van waardenwerk voor de grote vragen van onze tijd.

prof.dr. Harry Kunneman, filosoof, socioloog en humanisticus



Het begrip waardenwerk duidt op werken vanuit waarden en werken aan waarden. De kortste omschrijving ervan is: werk dat deugd en deugd doet. In deze lezing geeft Harry Kunneman een overzicht van de theorie en de praktijk van waardenwerk, zoals die zich de afgelopen vijftig jaar ontwikkeld heeft. Hij baseert zich daarvoor op eigen onderzoek en dat van zijn promovendi, maar probeert ook zicht te bieden op de persoonlijke dimensie van waardenwerk. Afsluitend schetst hij de betekenis die waardenwerk op microniveau kan hebben voor de grote vragen

van onze tijd, in het bijzonder verharding, sociale ongelijkheid en duurzaamheidsvragen.

dinsdag 31 oktober 2017

Dwalen in het antropoceen.

prof.dr. René ten Bos, filosoof, auteur en organisatiedeskundige

Het antropoceen is het tijdperk waarin de mensheid als nooit tevoren zijn invloed op de aarde laat gelden. Die invloed heeft catastrofale gevolgen: het stijgen van de zeespiegel, klimaatopwarming, meer broeikasgassen en het uitsterven van soorten zijn slechts enkele voorbeelden. Denker des Vaderlands René ten Bos constateert in het antropoceen een fundamentele desoriëntatie: we dwalen door dit tijdperk zonder te weten waarheen we moeten gaan en wat we met de aarde aan het doen zijn.



dinsdag 28 november 2017

Het digitale proletariaat.

dr. Hans Schnitzler, filosoof en publicist



De digitale revolutie brengt een eigentijds proletariaat voort. Fabrieksarbeiders zijn vervangen door informatieverwerkers, grootindustriëlen door grootdatabezitters, machines door megaservers. De industrialisering van de arbeid heeft plaatsgemaakt voor de industrialisering van de geest, lichamelijke uitputting voor geestelijke uitputting, en milieuvervuiling wordt verdrongen door mentale vervuiling.

In deze lezing zal Hans Schnitzler de contouren van Het digitale proletariaat schetsen en verkennen wat de gevolgen zijn wanneer we in een wereld komen te leven die volledig gestuurd wordt door data en algoritmen.

Deze lezing wordt georganiseerd door het Filosofisch Café Hoogeveen en de Bibliotheek Hoogeveen in het kader van de *Week van de Mediawijsheid*.

CURSUS NAJAAR 2017

Tijd: realiteit of een illusie.

door dr. Jan Keij, filosoof



Op **zaterdag 4 november 2017** organiseert het Filosofisch Café Hoogeveen een cursus filosofie over de tijd. Deze activiteit zal plaatsvinden in zaal **De Salon van De Tamboer** (Hoofdstraat 17, 7902 EA Hoogeveen).

Wat is tijd? Dat is de vraag naar één van de laatst overgebleven raadsels voor het menselijke kennen. Terwijl een visie op wat tijd is grote implicaties heeft voor een visie op wat de mens ten diepste is. Want: misschien is de tijd niet iets vrijblijvends dat ik constateer als een gegeven buiten mij. Tijd zou integendeel datgene kunnen zijn dat mij aangaat, tijd als datgene wat ik BEN, en dat als zodanig het gegeven is dat mij maakt EN breekt.

Deze minicursus is een proeven van de diepste filosofische ideeën, en aan u, de cursist uiteindelijk de keus of u gaat voor de tijd als illusie of voor de tijd als 'realiteit'. Wat u misschien zou verwachten maar niet krijgt is: een abstract betoog. Integendeel, de cursus kan heel confronterend zijn, dicht op uw huid gaan zitten. Daarbij wordt het uiterste van uw ontvankelijkheid voor het nieuwe en ongewone gevergd. Maar de beloning zal groot zijn.

Dagindeling:

blok 1: 10.30 -12.30
lunchpauze
blok 2: 13.30- 16.00.

Kosten:

€ 35,00

Aanmelding:

via het webformulier op de website
of via email (info@filosofischcafehoogeveen.nl).