



Op www.filosofischcafehoogeveen.nl vindt u onder meer het programma van dit seizoen met aanvullende informatie.

Heeft u ideeën, wensen of opmerkingen over het programma? Dan horen wij dat graag!

De werkgroep bestaat uit:
Jenneke Huls, Alex van der Haar,
Klaas Reenders, Ernst Kuntz,
Angélique Neutel en Aya Wolting

De werkgroep is te bereiken via
filosofischcafehoogeveen@gmail.com
of via 0528 - 264 658



Filosofisch Café Hoogeveen

Programma voorjaar 2011

Dit voorjaar organiseert Filosofisch Café Hoogeveen de cursus:

Wees blij dat het leven zin heeft

door Jan Keij, filosoof te Ruinen

Wat is de zin van het leven? Deze vraag vormt het uitgangspunt van een inleiding tot de diepzinnigste en gevoeligste existentiële filosoof van de 20ste eeuw: Emmanuel Levinas. Veel uit uw concrete leven komt daarbij aan de orde, zoals het menselijk genieten tegenover het lijden en de dood. Daarmee wordt een beeld van een mens geschetst; een beeld dat tegelijk verschrikkelijk, schokkend en prachtig zal zijn: een beeld van wie u bent.

Achtereenvolgens komen de volgende onderwerpen naar voren

op de volgende data: 1/2 : Een beeld van een mens: inleiding
8/2 : Ethische gevoeligheid als raakbaarheid
15/2 : De intermenselijke relatie en het absolute van het appèl
1/3 : Complicaties van ethisch handelen: de derde
8/3 : Conclusies: postmoderne ethiek

Plaats: Bibliotheek Hoogeveen, Willemskade 27
Tijd: 19.30 : Start cursus
Kosten: € 45 voor de gehele cursus. Voor inleidend boek zie website.
Wilt u meer info? Dan kunt u contact opnemen met Jenneke Huls, tel. 0528 - 264 658



**DENK mee
&
PRAAT mee**



In het Filosofisch Café is iedereen welkom die van denken en praten houdt.

U bent van harte uitgenodigd om elke laatste dinsdag van de maand uw geest te scherpen tijdens inleidingen en lezingen over bekende filosofen en interessante onderwerpen, waarbij er gelegenheid is van gedachten te wisselen.

Plaats:
Bibliotheek Hoogeveen
Willemskade 27

Tijd:
Inloop : 19.00 uur - 19.30 uur
Aanvang: 19.30 uur

Entree: 6 euro

Meer informatie vindt u op
www.filosofischcafehoogeveen.nl
en kunt u per e-mail aanvragen via:
filosofischcafehoogeveen@gmail.com

Leeskringen

Filosofisch Café Hoogeveen organiseert tevens leeskringen. In januari 2011 zullen er 2 van start gaan. Uitgebreide informatie vindt u op onze website of kunt u via Jenneke Huls verkrijgen, tel. 0528 - 264 658.

Dinsdag 25 januari 2011

De menselijke geest: een samenraapsel?

drs. Ronald Hünneke, filosoof

Eenzijdig worden vraagtekens gezet bij de opvatting van de menselijke geest als ondeelbare eenheid of essentie, zoals in de tijd van Descartes (1596 - 1650), anderzijds bij de opvatting dat de menselijke geest zich exclusief in het hoofd of de hersenen bevindt.

Dinsdag 22 februari 2010

De sensorrevolutie

drs. G. van de Schootbrugge, wetenschapsfilosoof

Het leven kan niet zonder zintuigen, de techniek niet zonder sensoren. Recente ontwikkelingen kunnen voor een sensorrevolutie zorgen vergelijkbaar met de komst van internet. Onze omgeving krijgt onzichtbare 'ogen en oren' ondersteund door onzichtbare intelligentie. Waar komt dit vandaan? Hoe ver zijn we?

Dinsdag 29 maart 2011

Emancipatie en Religie

prof. dr. R. Bons-Storm, em. hoogleraar pastoraat en vrouwenstudies

Is het streven naar emancipatie te combineren met religie? Is het mogelijk voor feministen (m/v) om religieus te zijn? Steunt religie op pre-modern denken?

Dinsdag 26 april 2011

De Verlichting

prof. dr. Henk Woldring, em. hoogleraar politieke filosofie

De Verlichting speelde tussen 1650 en eind 1800 en werd gekenmerkt door de pretentie: leven bij het licht van de rede. Deze lezing behandelt de positieve en negatieve gevolgen van deze pretentie en de betekenis voor vandaag.

Dinsdag 31 mei 2011

?????

dr. Joke Hermsen, filosoof

Op deze laatste avond van het seizoen zal Joke Hermsen een lezing geven. Joke Hermsen is auteur van o.a. 'Stil de Tijd' en 'Windstilte van de Ziel'.