



Filosofisch Café Hoogeveen

Programma voorjaar 2014



**DENK mee
&
PRAAT mee**



In het Filosofisch Café Hoogeveen is iedereen welkom die van denken en praten houdt.

U bent van harte uitgenodigd om elke laatste dinsdag van de maand uw geest te scherpert tijdens inleidingen over interessante filosofische onderwerpen, waarbij er gelegenheid is van gedachten te wisselen.

Plaats:

Bibliotheek Hoogeveen (Willemskade 27)

Tijd:

Inloop: 19:00 – 19:30 uur

Aanvang: 19:30 uur

Entrée: € 7,00 (incl. koffie/thee)

Meer informatie vindt u op www.filosofischcafehoogeveen.nl en kunt u per email aanvragen via info@filosofischcafehoogeveen.nl.

dinsdag 28 januari 2014

Ik ben een ander. Over kijken en bekeken worden in de 21ste eeuw
dr. Ike Kamphof, docent filosofie aan de Universiteit Maastricht



In haar boek *Iedereen Voyeur* bespreekt filosofe Ike Kamphof de relatie tot onze omgeving en tot elkaar aan de hand van het kijken. Zijn wij met de groei van beeldmedia in onze samenleving allemaal voyeurs geworden? Kamphof betoogt dat onder de heersende, voyeuristische manier van kijken andere manieren van kijken verborgen liggen. Ons bestaan, zelfs onze persoonlijke identiteit, is wezenlijk relationeel. De voyeur ontwijkt dat engagement. Kunnen we in het kijken naar dieren leren hoe het anders kan?

dinsdag 25 februari 2014

Globalisering en het einde van de maakbare samenleving
prof.dr. René Boomkens, sociaal filosoof en cultuurfilosoof

Vrijwel alle belangrijke maatschappelijke veranderingen worden de laatste vijftien jaar geassocieerd met 'globalisering'. Globalisering slaat op toegenomen mobiliteit en migratie, op de gevolgen van de verbreiding van nieuwe digitale media als e-mail, internet en satelliettelevisie, of op de liberalisering van de wereldhandel. Grenzen vervagen en afstanden verliezen hun betekenis, maar globalisering verwijst daarmee nog niet naar een nieuwe mondiale orde en eenheid. Voor velen is globalisering een ongrijpbaar en vaak onbehaaglijk proces met onvoorspelbare gevolgen. Bestaande identiteiten en tradities worden doorbroken, maar wat ervoor in de plaats komt is niet altijd duidelijk en soms zelfs bedreigend. In deze lezing gaat Boomkens in op de gevolgen van de globalisering.



dinsdag 25 maart 2014

Oefening baart morele ontwikkeling

drs.ir. Jan den Boer, filosoof, trainer en projectmanager

In deze lezing krijgt u aan de hand van studies van o.m. Dick Swaab en Victor Lamme een overzicht van de nieuwste inzichten van de bewustzijnswetenschappen. Vervolgens onderzoeken we het antwoord op de vragen Wat is wijsheid? en Wat kunnen we doen? Deze antwoorden maken duidelijk welke intenties de moeite waard zijn om voor te leven. De crisis dwingt tot verandering, en diegene die als eerste nieuwe modellen ontwikkelt en implementeert, heeft een (economische) voorsprong. Hoe maak je verandering effectief? Deze lezing biedt een uitdagende visie op waarden en bewustzijn, direct toepasbaar in werk en persoonlijk leven.



dinsdag 29 april 2014

Het verlangen om niet wreed te zijn

drs. Ronald Hünneken, filosoof, docent en onderzoeker



De Amerikaanse filosoof Richard Rorty (1931-2007) was anti-essentialist en anti-fundist. In zijn werk ondermijnde hij iedere poging om een vaste grond te vinden van waaruit een bouwwerk van denkbeelden zou kunnen worden opgetrokken. Woorden en denkbeelden worden door Rorty beoordeeld op wat ze teweegbrengen, en niet op hun waarheid of eeuwigheid. Dit was voor hem de consequentie van het pragmatische idee dat taal een door mensen gemaakt werktuig is. Ook ethiek kan dus, volgens Rorty, niet langer bedreven worden d.m.v. het toepassen van universele theorieën, zoals Kantianisme, utilisme of humanisme. Voor Rorty zelf stond nog slechts het verlangen centraal om niet, of in ieder geval minder, wreed te zijn. In deze lezing krijgt u een inleiding op het denken van Rorty en een verdere uitleg van zijn denkbeelden over waarheid, ironie en wreedheid.

dinsdag 27 mei 2014

Moreel kapitaal: een contradictie of de toekomst?

prof. dr. Harry Kunneman, socioloog en filosoof

De wereld is enorm in beweging (bankencrisis, smeltende ijskap, Arabische lente, wereldwijd terrorisme). Het communistische systeem heeft plaatsgemaakt voor een merkwaardig kapitalisme. De derde wereld is zich op eigen wijze aan het ontwikkelen en de wereldmacht verschuift. In eigen land meent men de grenzen van de zorgsamenleving bereikt te hebben en roept Mark Rutte op tot een participatiesamenleving. Het lijkt hoog tijd te worden onszelf en onze samenleving te "her-ijken".

Dit soort kwesties rond ons "moreel kapitaal" behoren volgens Harry Kunneman tot de trage vragen. Hij zal deze avond zijn analyse van de huidige situatie schetsen en proberen om een "trage" richting aan te geven om de ontstane problemen voor de lange termijn op te lossen.



