

Waartoe zijn wij
op aarde?

KIERKEGAARD
over je
bestemming als
mens



Kierkegaard anders gezien

Over de denker
die het verschil
maakt

Jan Keij



December 2015
—
een leidraad
voor de vaak
moeilijke
exercitie die het
leven kan zijn

“De interessantste lectuur is die waarbij de lezer zelf in zekere mate productief is.”



Stephan Leuning - celilla.com



Alle
overtuigingen
zijn een
kwestie van
PERSPECTIEF



Juli Zeh in *Briefroman*: “Het schrijven brengt niet één, maar talloze teksten voort, namelijk minstens één per lezer. Schrijven is de literatuur van de auteur, terwijl het resultaat de literatuur van de lezer is.”



Søren Aabye Kierkegaard

1813

-

1855

Alessandro Barrico



“Je moet oppassen als je jong bent, omdat het licht waarin je woont als je jong bent het licht zal zijn waarin je voorgoed zult leven.”



Regine Olsen



HET LEVEN IS EEN OPDRACHT





LEVEN: DRIE STADIA, NIVEAUS – proces van verinnerlijking

- Het esthetische
- Het ethische
- Het religieuze



STADIA VAN HET BESTAAN

1. Het esthetische – genieten – lust



STADIA VAN HET BESTAAN

- 1. Het esthetische** – genieten – lust
- 2. Het ethische** – ik neem mijn verantwoordelijkheid voor handelen



STADIA VAN HET BESTAAN

- 1. Het esthetische** – genieten – lust
- 2. Het ethische** – ik neem mijn verantwoordelijkheid voor handelen
- 3. Het religieuze** – mijn relatie tot God





“Wanneer je geen kans ziet het esthetische, ethische en religieuze als de drie grote geallieerden te beschouwen dan is het leven zonder zin.”

CONFFLICT BRENGT GROEI



La dolce vita: valse roep



ESTHEET ALS LOMPERIK



ESTHEET ALS MANIPULANT



stichting
leaseverlies

‘Aristocratische’ hedonisten



culturele obesitas?



Het dikke ik



ONBEHAGEN VAN DE VERVELING



Simon Schama



“De soep van het consumeren is te dun om te voeden.”



“Moet je ze toch eens zien! Denk je dat ze zomaar ineens van Chagall zijn gaan houden? Het maakt ze absoluut niet uit waar ze heen gaan, wat ze doen, als ze de tijd maar kunnen doden, waar ze zich geen raad mee weten. Ze zijn volkommen stuurbuur.”



AMERICAN PSYCHO
BRET EASTON ELLIS





“Dit was de geografie waar mijn werkelijkheid om draaide: het kwam niet in me op, **nooit**, dat mensen goed waren of dat een mens in staat was te veranderen of dat de wereld een betere plek kon zijn doordat iemand plezier beleefde aan een gevoel of een blik of een gebaar, door van iemand anders liefde of vriendelijkheid te ontvangen.”



“Buitenkant,
buitenkant,
buitenkant was het
enige waar iemand
betekenis aan
ontleende... dit was
de beschaving zoals
ik haar zag, kolossaal
en bezopen...”

*“Ik ben er
eenvoudig niet. Ik
ben een uit losse
stukjes
opgebouwd
menselijk wezen.”*



MILAN
KUNDERA





“Een drama in ons leven wordt altijd door de metafoor van zwaarte uitgedrukt. We zeggen dat we een zware last dragen. Maar wat is Sabina dan overkomen? Niets. Haar drama was niet een drama van zwaarte, maar van lichtheid. Sabina ging niet gebukt onder een last, maar onder de ondraaglijke lichtheid van het bestaan.”

EDWARD HOPPER – Morning sun



Automat



Nighthawks



La grande bellezza



“De polonaises op onze feesten zijn de mooiste van Rome. Ze zijn mooi, want ze gaan nergens heen.”

EEN SCHIP ZONDER KAPITEIN





WANHOOP/ZWAARMOEDIGHEID: een teken,
gegeven door de geest, een teken dat uitdrukt
dat ik niet tot mijn bestemming kom.

Wie
Ben
Ik

www.happyworx.nl



HET ETHISCHE is o.a.

Het stadium waarin ik verantwoordelijkheid neem voor mijzelf: door mijn vrijheid te realiseren



HET ETHISCHE is o.a.

Het stadium waarin ik verantwoordelijkheid neem voor mijzelf: door mijn vrijheid te realiseren – als de POSITIEVE vrijheid die bindt.



Noodzaak: FACTICITEIT



Wat mij bepaalt:

- geslacht, karaktertrekken , e.d.
- opgedane ervaringen door opvoeding, keuzen, frustraties, e.d. – die verinnerlijkt zijn
- mijn omstandigheden





Sartre:

“Ik kan niet invalide zijn zonder mij als invalide te kiezen, dat wil zeggen de manier te kiezen waarop ik mijn invaliditeit constitueer.”



“Ik moet proberen om zelfs wat mij is overkomen, door mijn toedoen te veranderen en over te zetten van noodwendigheid naar vrijheid”

Simone de Beauvoir

“De weerstand van een object ondersteunt de actie van een mens zoals de lucht de vlucht van de duif ondersteunt.”



“Vooruitzien
is in
werkelijkheid
achteruit
zien.”





Adam Johnson



“Eindelijk zorgt Nonc ervoor dat er dingen gebeuren in plaats van dat dingen hem overkomen, en dat is een nieuw, fijn gevoel. De kleinste dingen voelen nu als een ontwikkeling, als een stap in een onbevattelijk groot plot. Je kust je zoon op zijn kruintje, je draait het contactsleuteltje om en zet de wagen in beweging. Zelfs het omlaaghalen van je zonnebril is geladen met eeuwigheid.”

Religie etymologisch

- **Relegere** – in acht nemen, respect
- **Religare** – verbinden, verbinding, verbondenheid



“Liefde is de diepste grond van het leven van de geest.”





“Wie een waarom heeft waarvoor hij wil leven kan bijna elk hoe verdragen.”

Kierkegaard anders gezien

Over de denker
die het verschil
maakt

Jan Keij



Klement

December 2015
—
een leidraad
voor de vaak
moeilijke
exercitie die het
leven kan zijn

19,95

POWERPOINT ONTVANGEN? VRAGEN?

Even een mailtje naar: keij@planet.nl

