

Kosmopolitisme

Lezing Hoogveen 30-1-2018

Petra Bolhuis &
Theo Meereboer
Maieutiek



kosmopolitisme en globalisering

- Globalisering is wat gebeurt; meer mobiliteit, snellere media, meer internationale contacten.
- Kosmopolitisme is de attitude.

Kosmopolitisme volgens Appiah

1. het idee dat we verplichtingen hebben ten opzichte van anderen, verplichtingen die verder reiken dan alleen onze naaste familie, of zelfs mensen met wie we de formele band van gedeeld burgerschap delen.
2. dat we de waarde van niet alleen het menselijk leven serieus nemen, maar ook de waarde van bepaalde mensenlevens, en dat houdt in dat we ons moeten interesseren voor de gebruiken en overtuigingen waaraan die levens hun waarde ontleenen.

waarheid en waarden

Waarheid gaat over de feiten,

Waarden gaat over wat belangrijk is en waarom.

Waarden zijn context gebonden. Zelfs het verzet tegen waarden maakt deel uit van die context.

Waarden vormen het narratief of de eerwereld waarin we leven.

Kleinere wereld

Als mensen meer met elkaars narratief en eerwereld in contact komen veranderen de verhalen en de manier waarop iemand eer krijgt of kan verliezen.

We zoeken altijd naar een verhaal waar we samen mee verder kunnen, maar onze verhalen uit het verleden staan soms lijnrecht tegenover elkaar. (kolonisatie, slavernij, het verslaan van de Hunnen) dat maakt het lastig en feiten zijn nauwelijks behulpzaam.

veranderende eerwereld en veranderend narratief;

Vader van Appiah en de besnijdenis van Asantejongens,
De gebonden voetjes in China,
Kolonialisme,
De ontgroeningen in de studentenverenigingen,
De omgang met roken,
enz

Het verlies van een eerwereld maakt het onduidelijk wie
er eer verdient en waarom. (de Coentunnel)

belemmeringen

Nationalisme, maar wie is dé Nederlander of dé Afro-Amerikaan en waar ligt de grens van een natiestaat?

Vaste waarden, maar wiens waarden en wanneer ligt het ijkpunt?

Appiah zegt het lijkt een botsing van waarden, maar veel vaker:

1. Een belangenstrijd (v.b. gelijkheidsstrijd)
2. Een taalprobleem (v.b. wie bedoel je met familie)

fysieke belemmering

Als je uit de arbeidersklasse komt en opklimt of uit de adel komt en gewoon aan het werk gaat val je niet op.

Groepen waaraan je kunt zien dat ze uit een andere eerwereld of een ander narratief komen blijven daaraan gekoppeld, doen dat soms ook zelf.

Maar het hoeft geen belemmering te zijn tenslotte is de gelijkheid van vrouwen al een heel eind gekomen ook wereldwijd.

Zang van de kolibrie

Vrijheid 20^{ste} eeuw

Gelijkheid 19^{de} eeuw

Broederschap nu