

LEZING DOOR HANS ACHTERHUIS OVER HET ONDERWERP
“RELIGIE EN GEWELD”

Op woensdagmiddag 11 april, aanvang 15.00 uur geeft de bekende filosoof Hans Achterhuis in de remonstrantse kerk te Hoogeveen (Grote Kerkstraat 39) een lezing over het onderwerp “Religie en Geweld”

Willen we de Islamitische gewelddadigheid van IS en van de aanslagen begrijpen, dan zullen we ook kritisch naar onze eigen joods-christelijke traditie moeten kijken. Ook die is gekenmerkt door religieus geweld, dat we met vallen en opstaan overstegen lijken te hebben. De voorwaarden ervoor zijn echter in alle drie de grote monotheïstische religies aanwezig.

De interpretatiegeschiedenis van jodendom en christendom kan ons een weg wijzen om misschien ook het islamitisch geweld te overstijgen.

Prof. Dr. Hans Achterhuis studeerde theologie en filosofie en promoveerde op een studie over Camus. Hij was hoogleraar in de Filosofie van de Techniek aan de Universiteit van Twente. Hij schreef vele boeken, onder andere: “Met alle geweld” en “De Utopie van de vrije markt”. Hij was van 2011 tot 2013 de eerste “Denker des Vaderlands”.